

SAMEN ÉÉN

Mei - Juni - Juli
2023



Kerkblad van de
Protestantse Gemeente
Vlagtwedde



Voorwoord

Hallo beste lezers,

Deze keer heeft u heel veel te lezen, want het is een dikke kerkkrant geworden. Er komt van alles aan bod.

Halverwege juni beginnen we met om de week kerk.

25 juni hebben we nog wel dienst in de kerk, want dan komt er een kleinzoon van Dhr. Luth preken en die vond het fijn om in onze kerk voor te gaan. Dus daarna beginnen we met de openluchtdiensten als het weer het toelaat.

Nou ik wens u heel veel leesplezier.

Vriendelijke groeten
Janny



Pastoraal werker
Ds. K. Meijer
0599-853917
klaaspastor@ziggo.nl

OVERDENKING.

We beginnen bij Mozes

Lezing(Lucas 24: 13-27)

Op weg naar Pasen is er in veel kerken uit het boek Exodus gelezen. Waarom eigenlijk? Is het niet veel beter in de tijd vóór Pasen vooral het evangelie te lezen? Jezus op weg naar Jeruzalem waar hij zal lijden, sterven en opstaan. Wat heeft de kerk, de gemeente van Christus, eigenlijk met het O.T.?

Nu is het mooie, dat het evangelie zelf daar een helder antwoord op geeft. Lucas bijvoorbeeld laat er geen twijfel over bestaan dat het uitgangspunt voor zijn verhaal van Jezus "de Schriften" zijn, "Wet en Profeten".

Lucas begint zijn geschiedenis met de priester Zacharias in de tempel, en hij laat zijn evangelie uitlopen op wat er staat in het verhaal van de Emmaüsgangers, waar die onbekende wandelaar zijn reisgenoten uitleg geeft. "En Hij begon bij Mozes en bij de Profeten en legde hun uit wat in al de Schriften op Hem betrekking had".

Beginnen bij Mozes is dus een goed begin, ook als het over Jezus gaat..

Mozes dus. Zijn verhaal is het verhaal van Israël, van een weg dwars door verdrukking en ellende heen. Een uittocht, een exodus uit het slavenbestaan, waar het woord "menselijk" geen betekenis meer

kerkdiensten

datum	tijd	voorganger	collecten
23 april Koffie	09.30	Ds. M. Montagne Almelo	Kerk Rode Kruis
30 april	09.30	Mevr. A. Drost Bourtange	Kerk Artsen zonder grenzen
7 mei Koffie	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk KIA Noodhulp Plan Int.
14 mei	09.30	Pastor C. Dun Veendam	Kerk KIA Binnenl. Diaconaat
18 mei Hemelvaartsdag	09.30	Dhr. H. Dijkstra Gasselternijveenschemond	Kerk
21 mei Koffie	09.30	Mevr. E. de Vries Delfzijl	Kerk PKN Missionair werk
28 mei 1e pinksterdag	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk Zending
4 juni HA + koffie	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk Stichting op kloet'n komn Plan Int
11 juni	09.30	Mevr. F. Groenbroek Veelerveen	Kerk Edukans

datum	tijd	voorganger	collecten
18 juni		Geen dienst	
25 juni Koffie	09.30	Ds. M. Luth Kampen	Kerk KIA Werelddiaconaat
2 juli		Geen dienst	
9 juli	09.30	Dhr. H. Perdok Appingedam	Kerk Voedselbank Stadswolde Plan Int.
16 juli		Geen dienst	
23 juli	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk Stichting Vluchteling
30 juli		Geen dienst	
6 aug	09.30	Zangdienst	Kerk Stichting Lilliane Fonds Plan Int.
13 aug		Geen dienst	
20 aug	09.30	Pastor C. Dun Veendam	Kerk Regionaal Diaconaal Fonds
27 aug		Geen dienst	



VRIJWILLIGERS



datum	verkeers-regelaars	vrijwilliger zondag
30 april	Sirtje Orsel	Ineke Baarslag
7 mei	Hennie Smid	Harmien Bruining
14 mei	Foppe-Dirk Bulder	Hanneke Boels
18 mei	Gerrit Drost	Bram Wilts
21 mei	Bram Wilts	Zwaantje Raatjes
28 mei	Ludie Boels	Alie Drost
4 juni	Gerrie Koster	Sirtje Orsel
11 juni	Sirtje Orsel	Gerrie Koster
18 juni	xxxxxx	xxxxxx
25 juni	Hennie Smid	Sirtje Orsel
2 juli	xxxxxx	xxxxxx
9 juli	Gerrit Drost	Ineke Baarslag
16 juli	xxxxxx	xxxxxx
23 juli	Bram Wilts	Harmien Bruining
30 juli	xxxxx	xxxxxx
6 aug	Ludie Boels	Hanneke Boels
13 aug	xxxxxx	xxxxxx
20 aug	Gerrie Koster	Bram Wilts
27 aug	xxxxxx	xxxxxx

Kun je niet dan graag even onderling ruilen.

In de zomer bij de openluchtdiensten is een verkeersregelaar niet persé nodig, maar als het slecht weer is en we doen de dienst in de kerk dan natuurlijk wel.

Van de Kerkenraad

In de vele advertenties en condoleance berichten n.a.v. het overlijden van Huub Oosterhuis lezen we over hem:

“ Hij was een theoloog die de Schrift heeft bestudeerd, begrepen en vertaald en zo een nieuw taallandschap heeft gebouwd waar het veilig wonen is”.

“ Hij inspireerde mensen met zijn prachtige teksten en poëzie”.

“ Hij was initiatiefnemer van drie culturele centra: De Populier, de Rode Hoed en De Nieuwe Liefde. Zijn profetische stem, veelzijdige oeuvre en verzet tegen maatschappelijk onrecht hebben talloos veel mensen bemoedigd”.

“ Hij maakte oude woorden nieuw en gaf ons taal om nu gelovig te leven”.

In ons Liedboek staan heel veel mooie liederen van Huub Oosterhuis en ik hoop dat u en jij ook geniet van het zingen van deze liederen.

Afgelopen zondag zongen we lied 981:

Zolang er mensen zijn op aarde,
 zolang de aarde vruchten geeft
 zolang zijt Gij ons aller Vader
 wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken
 zolang wij voor elkaar bestaan
 zolang zult Gij ons niet ontbreken
 wij danken U in Jezus' naam.

Gij voedt de vogels in de bomen
Gij kleedt de bloemen op het veld
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.



Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven
Gij redt de wereld van de dood
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven
zijn lichaam is het levend brood.

Daarom moet alles U aanbidden
uw liefde heeft het voortgebracht
Vader, Gijzelf zijt in ons midden
O Heer, wij zijn van uw geslacht.

Vorige week belde de voorzitter van de voedselbank Stadswolde mij met de vraag of de uitgifte van goederen wekelijks plaats kon vinden in de Vledderhof. Men was nu te gast in het Kruispunt maar daar hadden ze een ruimte naast de aula: nu was het voorgekomen dat zowel de voedselbank cliënten alsook nabestaanden van een overledene daar tegelijkertijd aanwezig waren en dat was voor beide groepen niet prettig.

Dus keken ze uit naar een andere locatie en zo kwamen ze bij ons terecht.

De kerkenraad en de Cie van Kerkrentmeesters heeft besloten om hen tegemoet te komen: we bieden de voedselbank de ruimte op vrijdagmorgen van 9.00 - 10.00 uur aan. Zij hebben zelf vrijwilligers, het enige wat wij moeten doen is de deur openen, tafels klaarzetten en koffie maken voor 5 vrijwilligers. Janny en Sirtje hebben aangegeven dat ze hier wel aan willen meewerken en op de vrijdagen dat zij verhinderd zijn willen Hanneke en Rienk en ondergetekende de honneurs wel waarnemen.

Evenals vele andere kerken in Westerwolde heeft ook onze diaconie de Stichting "Op de kloetn kommen" opgenomen in het collecterooster. De Stichting kan met het geld voedselbonnen en kledingbonnen uitgeven aan mensen in Westerwolde die in acute nood verkeren of aan hen die buiten de boot vallen van de reguliere hulp of daar niet op kunnen wachten.

U hebt in de krant of op Westerwolde Actueel kunnen lezen dat er binnen het project Schuldhulpmaatjes nu ongeveer 10 vrijwilligers de driedaagse training hebben gevolgd en nu als betrouwbare en deskundige vrijwilliger mensen kunnen helpen. Daarbij gaat het vooral om steun te bieden in iemands leven, hoop geven dat het weer goed zal komen. Persoonlijke aandacht en luisteren naar iemands sores, dat alleen al betekent heel veel.

We kunnen terugkijken op een mooie Paascyclus, wat is er weer veel werk verricht: een prachtig boekwerkje met daarin de liturgieën voor alle dagen, het liturgisch bloemschikken werd voor elke dienst weer aangepast, organisten begeleidden de liederen en onze predikant Klaas wist er weer een mooi geheel van te maken. Dank aan allen!

Ik besluit met het eerste couplet van een ander lied van Huub Oosterhuis, het welbekende prachtige lied 608:

De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

Met een vriendelijke groet,

Harmien Bruining.



Van het college van kerkrentmeesters

U weet ongetwijfeld allemaal dat we al een tijdje praten over het onderhoud aan de kozijnen van de kerk en dat alles een beetje moeilijker gemaakt werd toen bekend werd dat de kerk ook in een soort monument veranderd was door ons monumentale orgel. Er is nu door de monumentencommissie groen licht gegeven om de dorpels van de kozijnen te vernieuwen en ook gelijktijdig het raamwerk in dubbelglas uit te voeren omdat het gele glas niet meer te krijgen is en dubbelglas natuurlijk ook beter isoleert. Wel moet er even over de kleur van de kozijnen worden nagedacht zodat deze niet te opzichtig zijn. Hopelijk wordt nu snel de bouwvergunning door de gemeente afgegeven zodat we volgens planning de werkzaamheden in de weken 29 en 30 kunnen laten uitvoeren. Omdat er voor bepaalde subsidie allerlei controles aan de kerk zijn uitgevoerd, zijn er (helaas) meerdere mankementen naar voren gekomen. We hopen dat we deze de komende jaren ook kunnen aanpassen/vervangen met behulp van toegezegde subsidies. Ik hoop dat ik zo alles een beetje goed heb uitgelegd, maar zijn er vragen stel ze gerust.

Namens het CvK,
Gerrit Drost.



Verslag Gemeenteavond 8 maart 2023

Opening:

Voorzitter Harmien Bruining geeft aan dat Klaas de vergadering al 'een soort van' geopend heeft.

Complimenten aan de organist (Lude).

Terugblik diensten: wat u ter tafel brengt:

De dames (dochters fam Hopman / Katsburg) die tijdens kerst een muzikale bijdrage aan de dienst hebben geleverd zullen tijdens de paasdienst ook weer hun medewerking verlenen.

De Voorzitter vraagt hoe iedereen de diensten van afgelopen tijd hebben ervaren, het gezamenlijk eten, hulding organisten etc. Er wordt door iedereen enthousiast gereageerd.

Voorstel om avondmaal nog in zittende vorm te vieren, iedereen is hiermee akkoord.

Zullen we rode briefjes weer weghalen?

Besloten wordt om ze weg te halen.

Iedereen is zelf verantwoordelijk. Wel was het mooi dat we wat meer verspreid in de kerk zaten en het wat voller leek.

De avonddiensten zijn nu om 19.00 i.p.v. 19.30. Heeft iemand hier problemen mee? We besluiten om dat zo te laten.

Financiën Kerk:

Rienk krijgt het woord en legt één en ander uit over het overzicht dat is uitgedeeld. Er zijn geen vragen.

De kascontrole is uitgevoerd door Alie Drost en Bertha Koster.

Alie vertelt dat alles er prima uitzag en aan de penningmeester wordt decharge verleend.

Volgend jaar kascontrole door Bertha Koster en Zwanie van der Laan.

Financiën Diaconie:

Ingrid krijgt het woord en legt één en ander uit over het overzicht dat is uitgedeeld. Er zijn geen vragen.

De kascontrole is uitgevoerd door Zwaantje Slim en Zwaantje Raatjes. Zwaantje Slim vertelt dat alles er prima uitzag en aan de penningmeester wordt decharge verleend.

Volgend jaar kascontrole door Zwaantje Raatjes en Gerrit Drost.

Van de kerkenraad en pastoraal team:

Stichting op kloet'n krijgen geld van veel Kerken. Noodfonds Westerwolde. De mensen die hier hulp vragen krijgen geen geld maar voedselbonnen, die kunnen ze dan besteden bij de plaatselijke supermarkt. Ook kunnen ze kledingbonnen krijgen. Ook staan er twee voedselkasten, 1 in Sellingen en 1 in Bellingwolde.

Harmien bezoekt de vergaderingen om op hoogte te blijven.

de Grenshof opvang Oekraïners. Ook hieraan wil de diaconie geld geven. Vandaag vraag binnengekomen om 250 euro over te willen maken waar gieters, tuinbakjes etc van gekocht kunnen worden. De Oekraïners krijgen zelf dus geen contant geld, maar spullen die ze nodig zijn voor hun 'tuinprojectjes'.

Gerrit vraagt of ermisschien nog aan schoppenfabriek Streuding gevraagd kan worden of ze iets kunnen betekenen om tuingereedschap wat voordeliger te kunnen leveren.

Bovengenoemde drie betreffen allemaal regionale projecten, wij denken dat het goed is om hier aan mee te werken.

Janny vanuit Pastoraal team: Weer belangstelling voor een oefenlied? Dit hebben we in het verleden ook al gedaan. Toen deden we het voor de dienst. Het voorstel is nu om het direct nadat de dominee en ouderling binnen komen te gaan doen. Niemand is er op tegen.

Janny stelt de vraag of er nog weer behoefte is aan ouderen

middagen. Mede door corona is in het slop geraakt. Besloten wordt om het weer op te starten.

Commissie Kerkrentmeesters:

Gerrit: Rotte kozijnen moeten vervangen worden. Blijkt dat de kerk vanaf 1993 op lijst van monumentenzorg staat. Het orgel is een monument en daardoor wordt de kerk automatisch ook een monument, omdat het orgel in de kerk staat. Dit was niet bekend. Moeten nu dus vergunning aanvragen. Monumentencommissie moet er eerst over vergaderen. Dan afwachten of en hoe we het plan uit mogen voeren.

Voornemen: Nieuwe kozijnen met dubbele beglazing.

Als alles door gaat mogelijk juni of eind van het jaar uit voeren.

Bram: Juni is rustige tijd, droog weer, buitendiensten.

Subsidie aanvraag monumentenzorg moet tussen 1 februari en 31 maart. Voor 6 jaar begroting neerleggen. Zodra er iets bekend is komt het in de nieuwsbrief.

Foto's Vledderhof:

Toelichting bij de foto's gegeven door degenen die ze in de Vledderhof hadden opgehangen.

Harmien: Willen we hier mee door gaan? Het raakt je...

Besluit: Gaan we nog weer doen.

Janny: Je mag de foto's per mail of app naar haar toesturen en dan zorgt zij dat ze in de Vledderhof komen te hangen.

Rondvraag:

Niemand heeft iets voor de rondvraag.

Sluiting:

Harmien bedankt iedereen voor hun aanwezig en wenst iedereen wel thuis. Klaas sluit met ons af en leest lied 982 voor 'In de bloembol is de krokus'.

Pastoraal Team



Even wat zaken van het Pastoraal Team.

Op zondag 7 mei is er een dienst waarin

het Mannenensemble Con Forza uit

Winschoten hun medewerking verleend.

En na de dienst is er natuurlijk een kop koffie of thee.

Op 10 mei willen we graag weer een ouderenmiddag houden voor de 65 plussers uit onze Gemeente. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. We hopen dat u allen komt. We gaan gezellig samen spelletjes doen en sluiten af met een warme maaltijd. Het begint om 14.30 uur.

Op 6 augustus willen we graag weer een zangdienst houden. Het is de bedoeling om dit net zo te doen als in januari. U kunt dus weer liederen opgeven die u graag zou willen zingen.

Op 24 september willen we graag weer onze Gemeentezondag houden. Om half tien staat dan weer de koffie/thee met gebak klaar. Om 10.00 uur begint de dienst. Animamea verleent haar medewerking aan deze dienst. In dit koor zingen ook enkele gemeenteleden. Daarna gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en tot slot samen eten. Het eten zal weer door verschillende gemeenteleden worden gekookt. U kunt zich hier dan natuurlijk weer voor aanmelden.

Op 1e Kerstdag werkt Chr. Muziekvereniging Dindua mee aan de dienst.

Zoals u kunt zien staat er van alles te gebeuren.

Voedselbank Stadswolde

We hebben nu twee keer een inzameling gehouden voor de Voedselbank. Fijn dat er zoveel is binnengebracht.

Maar er komt even een kleine verandering. Ik heb persoonlijk met de voorzitter van de Voedselbank gesproken en ze vinden het heel fijn om veel van hetzelfde product te ontvangen. Dus nu komt er in het vervolg een lijstje met wat u kunt inleveren. Dan dus alleen die producten en niets anders.

Ook zijn we van harte uitgenodigd om eens een keertje een kijkje en rondleiding te doen bij de Voedselbank Stadswolde.

Heeft u hier belangstelling voor laat het ons dan even weten, dan kan ik hier een afspraak met haar over maken.

Sirtje en Janny

Hier het lijstje voor de komende maanden:

Mei : Soep in blik of zak

Groenten in blik of pot

Juni: Broodbeleg in pot of pak

Tandpasta

Juli: Koffie en thee

Koffiemelk en suiker

Augustus: Pasta en rijst

Saus en/of mix voor pasta en rijst of vlees in blik

Sept.: Houdbare magere of halfvolle melk

Aardappelpuree



Bloemen wegbrengen

23 april

Bram Wilts

Hennie Smid

30 april

Harmien Bruining

7 mei

Hennie Smid

14 mei

Ada Koskamp

Zwaantje Slim

21 mei

Ingrid van der West

28 mei

Bram Wilts

4 juni

Harmien Bruining

11 juni

Ada Koskamp

18 juni

Zwaantje Slim

25 juni

Harmien Bruining



Vanaf Juli gaan we de bloemen op de verjaardagen wegbrengen, dit i.v.m. openluchtdiensten en om de week kerk.

1 juli Dhr. A. Ravenhorst - Bram Wilts

5 juli Mevr. A. Koskamp - Harmien Bruining

22 juli Mevr. H. Smit - Zwaantje Raatjes

24 juli Mevr. Oosterveld-Smid - Zwaantje Slim

Je kunt dan de bloemen gewoon bij de bloemist ophalen.

Zij maakt dan een boeket voor je en schrijft het op de rekening.

Bijbeluurtje



Datum	Voorganger	Medewerkers
27 april	Mevr. H. Begeman	
4 mei	Dhr. A. Wolfs	
11 mei	Mevr. G. Veldhuis	
18 mei	hemelvaartsdag	
25 mei	Mevr. K. Kuper	
1 juni	Ds. v.d. Berg	Mevr. Meijer en Koster, dhr. Smit
8 juni	Ds. Hoogstede	
15 juni	Ds. Noorlander	Mevr. Raatjes, Koskamp en Greven
22 juni	Mevr. J. de Vries	
25 juni	Avondmaal	
29 juni	Dhr. Wolfs	
6 juli	Ds. Lagendijk	Mevr. G en C. Bulder, Dhr. Wilts
13 juli	Ds. Hoogstede	
20 juli	Mevr. G. Veldhuis	
27 juli	Mevr. K. Kuper	
3 aug	Mevr. A. Drost	Mevr. Slim en Koster, Dhr. Smit
10 aug	Mevr. H. Begeman	
17 aug	Mevr. J. de Vries	
24 aug	Ds. Hoogstede	
31 aug	Ds. K. Meijer	Mevr. Meijer en Greven, Dhr. Wilts

Jarigen 70 +



24 april	Mevr. J. Oosterveld-Bessembinders
26 april	Mevr. Z. Raatjes-Mulder
27 april	Mevr. Z. Slim-Vrolijk
14 mei	Dhr. H.J. Vellekoop
16 mei	Dhr. M. Meijer
18 mei	Mevr. Z. van der Laan-Naaijer
28 mei	Dhr. N. Kraima
4 juni	Dhr. R. Vrolijk
10 juni	Dhr. H. Smid
23 juni	Dhr. F. Westers
1 juli	Dhr. A. van Ravenhorst
5 juli	Mevr. A. Koskamp-Hiddink
22 juli	Mevr. H. Smit-van der Wal
24 juli	Mevr. D. Oosterveld-Smid
20 aug	Dhr. J. Raatjes

In memoriam Aaltje Korvemaker

Aaltje Korvemaker- Velthuis

Geboren: 29 januari 1932 te Kopstukken

Overleden : 10 maart 2023 te Vlagtwedde

Meditatie: De overdenking die ik heb gehouden bij haar begrafenis:

Om te beginnen denk ik terug aan mijn eerste bezoek aan Aaltje Korvemaker... het was op een middag in juli 2019..."Goedemiddag mevrouw Korvemaker... "zeg maar Aaltje", was haar reactie".. en het gesprek ging daarna verder in het dialect: Over de kerk in de Weite... de dominees die zij hier had meegemaakt, over het jeugdwerk in de kerk...over de EHBO, over de boerderij in Wollinghuizen etc.....

Ik denk ook even terug aan mijn laatste bezoek aan haar t.g.v. haar verjaardag op 29 januari j.l., het ging over het ouder worden, over het inleveren bij het ouder worden en ook over dat er eens een einde komt aan ons leven hier en nu.. "Ik ben niet bang voor de dood zei ze", maar ik hoop dat ik niet eerst hoeft te lijden op de weg naar het einde.... Haar wens is vervuld. Slapend is zij van ons heengegaan. Slapend kwam ze bij God thuis.Ik heb dit gesprek toen afgesloten met de tekst die we zojuist hebben gelezen: "Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn van de Heer".

Leven en sterven: de oerwoorden van ons bestaan. Het gaat mij bij deze overdenking vooral om de woorden: "Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf, zolang wij leven, leven we voor de Heer, en wanneer we sterven, sterven we voor de Heer. Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn van de Heer".....

Wij beschouwen als de grootste verworvenheid van onze zo sterk individualistische tijd : iedereen staat voor zichzelf.. maar dat is niet waar. Zeker : we zijn blij met de erkenning dat ieder mens volwaardig mens is, dat ieder mens uniek is en het recht heeft het eigen leven in te kleuren zoals hij of zij dat wil, maar dat is niet de laatste

waarheid. Want als dat de laatste waarheid is, dan gaan we ons steeds meer als roofdieren gedragen en dan wordt egoïsme de basis van ons leven. Heel veel relaties zijn stuk gegaan door zo'n levenshouding..... Niemand leeft voor zichzelf..

Aaltje Korvemaker heeft veel gedaan voor, om het een beetje ouderwets te zeggen voor Kerk, Staat en Maatschappij en was lid in de Orde van Oranje Nassau...Ze ging graag naar de kerk vooral om samen te zingen en de preek moest niet ter lang zijn... geen herhalingen....en de dominee moet zo nu en dan ook even "in het vuur komen".

"Niemand sterft voor zichzelf".. sterven voor jezelf, voor eigen rekening is een gebeuren van uiterste eenzaamheid. Sterven moet je zelf... niemand kan dat van je overnemen... Aaltje is alleen gestorven . Maar ze heeft gelukkig niet geleden....

Sterven is heel anders dan geboren worden. Dat is de intieme worsteling van moeder en kind om het leven: het is een samen gebeuren...Maar het sterven is een alleen gebeuren. En mensen gaan daar heel verschillend mee om. Sommige mensen zeggen: ik ben dan gewoon weg. Ik ben dan klaar met leven. Maar anderen vinden dat een ondraaglijke gedachte. Zo van: het kan toch niet uit zijn met dit korte leven! Een mens heeft toch recht op herkansing? Op voltooiing van wat in hem of haar is begonnen?

Maar de bijbel zet leven en sterven in een ander perspectief. Je bent een schepping van God. Je wordt in leven en sterven gedragen door de liefde van God en daar staat Jezus garant voor die is gestorven en weer levend geworden. "God is geen God van doden", zegt Jezus in het evangelie. Wij zeggen en schrijven: in memoriam... maar dat doet God niet. We kunnen het niet beter zeggen dan Paulus: "als wij leven, het is voor de Heer, en als wij sterven, het is voor de Heer". Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn van de Heer.....leven en sterven zo zei ik aan het begin van deze overdenking : de oerwoorden van ons bestaan... of is het toch anders: God en mens. Die woorden zijn in de bijbel nog belangrijker. God en mens die een

bondgenootschap hebben op leven en dood. De vriendschap met God is een eeuwige vriendschap... God is met Aaltje Korvemaker meegegaan ook over de grens, waar wij haar moeten loslaten. Haar lichtend voorbeeld blijft bij ons ..

Ik denk aan het lied van Bram Vermeulen: en als ik doodga, huil maar niet, ik ben niet echt dood, moet je weten... dood ben ik pas als je me bent vergeten.. de verbondenheid met haar gaat niet verloren door de pijn van de dood en dit afscheid. We gedenken haar dankbaar en dat wil zeggen: we kiezen voor haar blijvend gezelschap...

Aan het begin had ik het over mijn eerste en mijn laatste bezoek aan haar. Toen ik bij mijn laatste bezoek al op de drempel stond waren haar laatste woorden aan mijn adres: "Ik hoop dat je nog lang dominee kunt zijn bij ons in de Weite".....Ik draag deze woorden met me mee als een rijke bemoediging van een markante en gelovige vrouw die zeker wist: ik ben het eigendom van Jezus, mijn verlosser en in dit geloof hebben we alles wat stoffelijk was aan haar begraven.

We leven mee met de kinderen en kleinkinderen en bidden voor hen om op een goede manier met dit verlies om te kunnen gaan

Met warme groet,
Klaas Meijer

Opbrengst Collecten

31-12-2022	Kerk 87,40		
08-01-2023	Kerk 55,80	Ziekenhuispastoraat	42,60
		Plan Int.	36,60
15-01-2023	Kerk 55,75	PKN Ondersteuning gem.	30,30
22-01-2023	Kerk 60,73	PKN Missionair werk	49,22
29-01-2023	Kerk 47,70	PKN Kind. En Jongeren	35,10
05-02-2023	Kerk 44,65	KIA Werelddiaconaat	39,70
		Plan Int.	44,70
12-02-2023	Kerk 37,62	KIA Noodhulp	40,20
19-02-2023	Kerk 36,90	Sticht. Op kloet'n komn	30,10
		Giro 555	301,50
26-02-2023	Kerk 36,97	KIA Zending	27,11
05-03-2023	Kerk 60,60	KIA Zending	46,62
		Plan int.	43,75
08-03-2023	Kerk 33,80	KIA Werelddiaconaat	28,80



Mutaties

Overleden: op 10 maart: Aaltje Korvemaker-Velthuis, op de leeftijd van 91 jaar

COLLECTEBONNEN

Contant geld wordt steeds minder gebruikt en zelfs hebben we soms niet eens meer munten of papiergeld op zak. Ook in de kerk zoek je soms tevergeefs naar iets om in de collecteschalen te doen. Om nu in elke schaal een pin-automaatje te installeren wordt ons een beetje te kostbaar, maareen goed alternatief hebben we wel: collectebonnen. Ook dan moet je eraan denken om ze mee te nemen, maar ze hebben wel als voordeel dat de giften op deze manier aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte! Je kunt dus voor hetzelfde geld iets meer geven voor de kerk en het goede doel!

Bonnen van € 1.00 hebben we al lang, maar kort geleden kregen we vraag naar € 5.00 bonnen, endie zijn er dus nu. Beide soorten zijn te koop op vellen van 32 stuks. Je kunt ze halen bij de penningmeester, en betalen per bank.

Vaak ben ik wel thuis, maar eerst even bellen kan geen kwaad: (0599) 312663.

Rienk Janssen Wilhelminastraat 62 - Vlagtwedde



Bedankje

Hartelijk dank!

Voor de bloemen, kaarten, appjes, bezoeken en andere vormen van belangstelling die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziekte en behandelingen.

Ook namens Max iedereen bedankt!

Het is hartverwarmend te vernemen dat mensen meeleven in deze voor ons spannende tijd.

Hadi Uuldriks





Uitvoering gezamenlijke jeugdclub.

Op 25 maart was de uitvoering van de gezamenlijke jeugdclub, kinderen van 8 tot 18 jaar. Het werd geopend door de dominee.

Op foto 1: Janet en Cor Wilts bij het openingslied.

Op foto 2: Luc Wilts tegen zijn broer spelletje een verhaal vertellen zonder lettergrepen te gebruiken.

Op foto 3: Dansen met één been in zwarte broek en het andere been in een witte broek.

Op foto 3: Een lied zingen met in het midden Yvon Koskamp.

In de pauze was er een verloting met hele mooie prijzen.

De zaal was helemaal gevuld met ouders en nog meer opa's en oma's

Bram Wilts.



Dit is ons sponsorkind Miguel Anguel Diaz Nazarit. Hij is 3 jaar oud. Hij gaat naar de peuterschool. Het duurt nog geen 30 minuten om op school te komen. Zijn lievelingsvak is tekenen. Hij is gezond.



In het gebied waar Miguel woont, hebben de kinderen en familie deelgenomen aan de volgende projecten:

- Steun aan kinder- en jongerenorganisaties.
- Bewustwording over gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.
- Training van volwassenen over de rechten van kinderen.
- Voorlichting en bewustwording over de ontwikkeling en de rechten van kinderen.

Onze sponsoring betekent ook positieve veranderingen voor de kinderen en hun families in Cauca Valle.

Dit jaar kregen duizenden families financiële steun om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien en hun kinderen goed te kunnen voeden. Daarnaast helpt schoon drinkwater meer dan 2000 families om gezond te blijven. Met het oog op de blijvende onveiligheid in het gebied leren honderden jonge mensen over hun rechten en werken zij aan hun zelfvertrouwen, zodat ze een leidinggevende rol in hun samenleving kunnen vervullen. Meisjes en jongens zijn nu ambassadeurs voor de vrede en kunnen zichzelf beschermen tegen geweld en misbruik.

Een nieuw lied

Helaas mogen we niet zomaar de teksten en/of melodieën in SE afdrukken, dus zult u het liedboek er even bij moeten pakken, om te weten waar het over gaat. Ook is het zo dat SE niet elke maand verschijnt, zodat we soms meerdere afleveringen in te halen hebben.

Lied van de maand april 2023

427 Vonkje van hoop

(voor tekst / muziek, zie het Liedboek)

Een klein en teer liedje over een vonkje van **hoop** 'diep in mij'. Door het aan te wakkeren wordt het steeds groter: via een vlam van vertrouwen naar vurige liefde, en tot slot: vonken die overslaan!

Hoop is volgens Van Dale (2005): de 'wensende verwachting dat iets goeds, dat nog onzeker is en in de toekomst ligt, werkelijkheid zal worden.' Ook in 't Oude Testament is hoop altijd hoop op **iets goeds**. Gaat het om **onheil** dan wordt het woord **vrees** gebruikt. Hoop was belangrijk in het godsdienstig leven van het oudtestamentische Israël voor zowel het **volk** als het **individu**. Hun godsdienst berustte nl. op een **verbond** dat beloften van Gods **bescherming** en **zegen** omvatte. Hoop is voor hen het **(vol van zekerheid) vertrouwen** op en verwachten van de vervulling van die beloften. In de tijd van de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob was die hoop gericht op de belofte van land en nakomelingen, in de tijd van de profeten op de verlossing van alle kwaad en het aanbreken van een tijd vol heil en voorspoed. Ondanks alle misstappen van het volk Israël hielden de profeten die hoop levend, maar wel in een bijzondere vorm: het herstel van het verbond met Israël, en God als koning van Israël en van de wereld. De hoop kreeg een eschatologisch karakter (d.w.z. gericht op 'de laatste dingen', de eindtijd).

Essentieel voor de oudtestamentische hoop is **actief** en **hunkerend** *uitzien naar datgene wat men hoopt*. De hoop richt zich enerzijds op **God**: God zelf is altijd de hoop en het vertrouwen van de vrome (o.a. Jeremia 17:7; Psalm 71:5). Anderzijds richt de hoop zich op een **toekomstbeeld** dat

komt van God en Zijn beloften. Synoniem voor hoop bij Israël is **vertrouwen** (zeer verwant aan **geloven**, en ook verwijst het naar Gods **belofte**, **waarheid** en **trouw**). Hoop die niét op God gericht is, geldt als immoreel, bedrieglijk en zal beschaamd worden, zoals hoop of vertrouwen op rijkdom (Psalm 52:9; Job 31:23) eigen gerechtigheid (Ezechiël 33:13) mensen (Jeremia 17:5) de tempel (Jeremia 7:4) Bethel (Jeremia 48:13) afgoden (Habakuk 2:18) politieke machten (Hosea 10:13; Jesaja 31:1)



In het jodendom betreft hoop ook altijd persoonlijke gelukzaligheid: eeuwig leven/ onsterfelijkheid, de verrijzenis van zijn lichaam, het heil bij God. Maar hoe kon je dat bereiken? Als voorwaarde om het eeuwige leven te beërven zag men een goed leven op aarde. Maar wat is 'goed leven'? Daarover leefden velen, ook de beste rabbijnen, in grote onzekerheid. In het verhaal over de rijke jongeling (Mat. 19:16 en verder) lezen we: *'Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Jezus antwoordde: 'Waarom vraagt u Me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als u het leven wilt binnengaan, houd u dan aan zijn geboden.' 'Welke?' vroeg hij. 'Deze,' antwoordde Jezus, 'pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.' De jongeman zei: 'Daar houd ik me aan.* Maar hij is niet zeker van zijn zaak... *Wat kan ik nog meer doen?'*

In het Nieuwe Testament wordt de wezenlijk positieve betekenis over hoop uit het Oude Testament uitgebreid. Zo wordt **hoop** in één adem genoemd met het **geloof** en de **liefde** (1 Korintiërs 13:13 en 1 Tessalonicenzen 1:3). Het zijn dé evangelische waarden, dé kernbegrippen van de blijde boodschap. Het zijn de vruchten van de gave van de Heilige Geest, ze worden gezien als een teken van het aangebroken zijn van de laatste dagen.

Heel anders was de opvatting over hoop in het oude Griekenland, waar hoop zowel over iets **goeds** als iets **slechts** kon gaan. Het beeld van de

toekomst werd door mensen gemaakt, niet door (een) God. Synoniem voor hoop bij de oude Grieken was **verwachting**. Van de Athener Plato (ca.428/427 of 424/423 tot 348/347 v.C.,) zou de uitspraak zijn: 'Het zijn van de mens is bepaald door wat hij hoopt en hoe hij hoopt.' Zonder hoop voelen mensen zich daarom diepongelukkig en in hun 'zijn' aangestast. Een voorbeeld daarvan vond ik in het boek Genesis. Boek van het begin (2020, Jonathan Sacks). Hij beschrijft hoe de psychotherapeut Viktor Frankl in Auschwitz zag hoe moeilijk het was om vast te houden aan de wil om te leven. Hij vroeg mensen naar hun onvervulde dromen, en taken die nog vervuld moesten worden. Als er iets was dat een beroep op hen deed vanuit de toekomst was dat soms genoeg om hun de kracht te geven door te gaan.

Dit lied past bij Pinksteren, of na een gebed, of aan het eind van een dienst. De **tekst** is van psychologe en dramadocente **Ellen Bakker (*1958)**, logopediste **Simone van Soelen (*1971)** en Neerlandica **Marja Verburg (*1954)**, allen actief betrokken bij EUG Oekumenische Studentengemeente Utrecht in de Janskerk. **Componist**, musicoloog, pianist en organist **Wilmer de Jong (*1977)** maakte een melodie in zgn. 'vrije vorm', dat zijn we niet zo gewend...

Marjan Pierhagen (kerkblad PG Veendam)

Gebruik gemaakt van: Bijbels woordenboek (1966-69, A. van den Born, red.); Bijbels historisch woordenboek (1962-66, B.Reicke en L.Rost); Bijbelse woorden en hun geheim, (1987, F.J.Pop)



Lied van de maand mei 2023

648 Zing halleluja, hemel en aarde, zing
(voor tekst en melodie, zie 't Liedboek)



Na het lied van april (lied 426, vonkje van hoop) met een 'vrije' melodie deze keer een lied op een 'vanzelfsprekende' melodie van **componist Willem Vogel**. Het lied heeft één maatsoort (3/4); is tonaal en heeft geen 'laddervreemde' noten; de melodie valt geheel binnen de omvang van het octaaf (d'- d'') en maakt geen grote sprongen. Er zijn alleen maar halve noten en kwartnoten, deze zijn zó kenmerkend voor veel van zijn muziek dat ze een bijnaam kregen: de 'kilo's en ponden' van Willem Vogel.

De liederen van Willem Vogel werden meestal eerst gepubliceerd in de *Amsterdamse Katernen* of in *Zingend Geloven*. Een deel van die liederen kwam later in het liedboek terecht: 20 in het 'oude' liedboek uit 1973, en 50 in het nieuwe uit 2013. Én: doorgaans is er eerst een (lied)tekst en wordt er daarna een melodie bij de tekst gemaakt.

Bij dit lied ging het nét even anders. Het stond in 1998 op de cd 'Geef stem aan de eeuwige', gemaakt door de NCRV, en verscheen in 2000 en 2008 in twee verschillende bundels van predikant, publicist/ **dichter André Troost**. Bij de cd zat een boekje, en bij dit lied stonden wat persoonlijke aantekeningen van Willem Vogel. Zodoende weten we van de componist zélf iets over het ontstaan van lied 648: 'Van dit lied waren de noten er eerder dan de tekst – ik vond de melodie tussen mijn papieren, waarschijnlijk als een restant van een lied, waarvan de tekst was afgewezen. Om de melodie niet verloren te laten gaan, vroeg ik André Troost om een tekst. Het is een feestelijk lied geworden dat zich in de Paastijd goed laat zingen. (...)'. Met de paastijd wordt hier bedoeld: de tijd ná Pasen, de zeven weken naar Pinksteren toe.

Nóg een merkwaardig iets bij dit lied is dat er bij het samenstellen van het Liedboek 2013 geen notatie van de orgelbegeleiding was te vinden. Niemand dacht eraan gewoon de cd uit 1998 af te spelen om de goed hoorbare orgelbegeleiding (ongetwijfeld van Vogel zelf) als muzikaal dic-

tee te noteren! Dus maakte Christiaan Winter een nieuwe orgelbegeleiding - het tempo leidde hij wél af van de opname 126 kwartnoten per minuut, vrij vlot.

De melodie is vrijwel uniek in *metrum*.

Het *metrum* is het vaste schema van een (poëtische) tekst, zoals de maatsoort het vaste schema van een muziekstuk is. Het is de vaste combinatie van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen in een tekst. (Denk maar even aan het TOM-TE-TOM-TE-TOM-TE van 'Sint zat eens te denken, wat hij jou zou schenken'.)

De melodie heeft vier regels: een van elf en drie van negen lettergrepen, in een onregelmatige afwisseling van *trocheeën* (twee lettergrepen: de eerste beklemtoond en de tweede onbeklemtoond) en *dactyli* (drie lettergrepen: de eerste beklemtoond en de tweede en derde onbeklemtoond). Puzzel er maar eens op met de tekst bij de hand...

Over die tekst gesproken: ik zie er zijn geen duidelijke Bijbelverwijzingen in, maar wel veel woorden die bepaalde associaties oproepen.

De oproep om te **zingen** (*cantate!*) doet denken aan de psalmen.

Halleluja is letterlijk 'Prijst de Heer!'

Hemel en aarde is de verticale dimensie, de relatie tussen God en mensen.

Verheven verwijst naar Jezus, die na de meest vernederende dood, bungelend tussen hemel en aarde, uit het graf opstond, ten hemel voer en hoog verheven werd.

Er staan ook diverse namen in voor God: **de Ene, de Eeuwige, de Levende**.

Zie ook de leeswijzer op p.11 van de NBV21, daar staat over de Godsnaam, dat overall waar HEER staat, ook gelezen kan/ mag worden: AANWEZIGE, EEUWIGE, ENE, GOD, HEERE, LEVENDE, DE NAAM, ONNOEMBARE.

Licht, liefde ontspringt aan God, Hij is de bron! Mooie alliteratie... twee keer 'l'.

Zon, gloed, geneest: je voelt de heerlijke eerste voorjaarswarmte (zie ook lied 908)

Dor hout bloeit op: het eerste waar ik aan denk is Jesaja 11:1: *Want er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouden tronk van Isai.*

Open hof: de hof van Eden? Getsemanee? Nee, de tuin met het open graf! Pasen!

Bloesem, wekenlang feest:

Een echt lentelied, met een talig-speelse verwijzing naar Pinksteren, in de joodse traditie is dat het Wekenfeest, een oogstfeest. Daarop wijzen ook **plukken** en **oogsten**: de gebruikelijke christelijke interpretatie is dat met Pinksteren het begin is van het binnenhalen van de 'oogst': Christus' volgelingen.

Nodig de volken: de horizontale dimensie, de relatie tussen mensen onderling, én Pinksteren als start van verkondiging van het geloof onder de volken.

Drink, eet van de vrucht:

Verwijzing naar het avondmaal, en mogelijk ook: de zondeval is overwonnen!

Kortom: een lied met een vanzelfsprekende melodie en een veelzeggende tekst!

Marjan Pierhagen (kerkblad PG Veendam)



Gebruik gemaakt van:

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/648-zing-halleluja-hemel-en-aarde-zing-6_1_0

Lied van de maand 2023:

Apr.	427	Vonkje van hoop
Mei	648	Zing halleluja, hemel en aarde, zing
Juni	652	Zing jubilate voor de Heer
Juli	688	Heilige Geest
Aug.	307	Glorie aan God in de hoge
Sept.	691	De Geest van God waait als een wind
Okt.	1007	Brood zal ik geven
Nov.	952	Waar zou het zijn, dat land van licht
Dec.	282	Genesteld aan uw hart

Onze vader

Onze vader verborgen
Uw naam worde zichtbaar in ons
Uw koninkrijk kome op aarde
Uw wil geschiede, een wereld
Met bomen tot in de hemel,
Waar water schoonheid, en brood
Gerechtigheid is, en genade...

Waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn
dieren niet worden gepijnigd
Nooit een mens meer gemarteld
Niet een mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd
Leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad

Van U is de toekomst
kome wat komt.
Mattheus 6, vers 9-13.

*Uit: Van U is de toekomst - kome wat komt.
Van Huub Oosterhuis.*



Het Pastorale Team nodigt u uit voor:

Een gezellige middag voor 65 plussers.

Wanneer: Op woensdag 10 mei 2023.
Om 14.30 uur

Waar: in de Vledderhof

Wat kunt u verwachten:

Gezellig met elkaar sjoelen, rummikub spelen of kaarten.

Natuurlijk alles onder het genot van een hapje en drankje.

De middag wordt afgesloten met een warme maaltijd, bereid door enkele leden van het pastorale team.

Het belooft weer een gezellige middag te worden.

U bent van harte uitgenodigd!!

(Geeft u zich even op bij Hanneke of Ada)

Agenda

Punten voor de agenda in de volgende SE voor de sluitingsdatum melden!

Graag compleet met dag, datum, tijd en plaats
Janny Orsel, tel: 0599-354358 - deorsels@gmail.com

1 mei	20.00	Kerkenraad
7 mei	09.30	Dienst met Con Forza
10 mei	14.30	Ouderenmiddag 65+
19 juni	19.30	Pastoraal Team
26 juni	20.00	Kerkenraad

Kijk ook in de **Protestantse Kerkbode**—er is elke week een groot aanbod van bijzondere vieringen in onze provincie.

www.pknvlagtwedde.nl



Samen Eén

Redactie

* Janny Orsel
Vledderkamp 62 - 354358

technische verzorging

* Afeer Druk&Print-Winschoten

bezorging

* diverse vrijwilligers
* coördinatie : Arie Slim
Molenkampweg 3 - 312596
a.slim@planet.nl

Kopij

Sluitingsdatum volgende uitgave:

23 juli 2023

Via e-mail of geschreven of
getypt bij Janny Orsel.

Vledderkamp 62
deorsels@gmail.com

Inhoud van dit nummer

2. Voorwoord
3. Overdenking
6. Kerkdiensten
8. Vrijwilligers
9. Van de kerkenraad
13. Kerkrentmeesters
14. Verslag Gemeenteavond
17. Pastoraal Team
18. Voedselbank Stadswolde
19. Bloemen wegbrengen
20. Bijbeluurtje
21. Jarigen 70+
22. In Memoriam
25. Opbrengst collecten + mutaties
26. Collectebonnen
27. Bedankje
28. Verslag gezamenlijke club
29. Plan Int.
30. Lied van de maand
36. Onze Vader
37. Uitnodiging 65+
38. Agenda

Groninger Kerkbode

Kopij voor onder kopje "Vlagtwedde"
kunt u in de even weken uiterlijk op
Zaterdag voor 19.00 uur
inleveren bij Janny
deorsels@gmail.com

De Vledderhof
tel: 0599-353356
Koster(es)
tel: 0599-354358

Gods schoonheid

Wandelend langs Heeren wegen,
kom je de mooiste bloemen tegen.

Met heel veel bonte kleuren,
en vele verschillende geuren.

Grote bloemen, kleine bloemen,
veel te veel om op te noemen.

Voorjaar, zomer, najaar,
steeds staan er weer andere klaar.

Het begint met sneeuwkllokjes, o zo teer,
en in de herfst zijn de chrysanten er weer.

Met zonneschijn, kou of regen,
altijd kom je wel bloemen tegen.

Dat is toch genieten, iedere dag,
want bloemen geven een stralende lach,
Hoe heeft God dit toch kunnen bedenken,
Om ons zoveel moois te schenken.



W. van Poelgeest ten Broek

